



Hallo!

Zo kort als ik kan.

Mijn volledige naam is Arienne de Boer - de Koning. Ik ben geboren en getogen in Den Helder. Met tussenstops via Wassenaar en Amsterdam ben ik zo'n 20 jaar geleden geland in Hilversum. Ik ben 16 jaar getrouwd met de leukste Willem. We wonen, inclusief hond uit Roemenië van een 'zielige hondjes site', midden in het centrum. Mijn zoon Koen van 25 is net het huis uit en vertrokken naar zijn geboortestad Amsterdam.

'Workwise' heb ik 27 jaar een studio in visuele communicatie, studio Pietje Precies. Gestart op de zolderkamer in A'dam, naar de achtertuin op de Diependaalselaan, richting eigen panden aan de Oude Amersfoorsteweg en Roosendaalstraat. Ons laatste pand hebben we verhuurd en zijn zelf verhuisd naar het M-gebouw. Bevalt heel goed, hier is de koffie nooit op, ook niet als wij druk zijn met deadlines halen. ;-)

Naast Pietje heb ik label Arty-Shock - kunst met een knipoog - ben ik bij toeval in de retail beland en ben ik Twenty Two store gestart. Ik moet zeggen, een heel prettige combinatie. Gelukkig heb ik bij beiden hulp van fijne collega's 'De Pietjes' werken al ca. 10 en ruim 20 jaar bij me. Bijna familie dus.

Sociaal en maatschappelijk ben ik druk met zingen in twee koren en ben ik lid van Rotary Club Hilversum waar ik vorig jaar voorzitter mocht zijn. Gelukkig heb ik dat voorzitterstokje mogen doorgeven ;-)

waardoor ik nu tijd heb voor het Stadsfonds.

Ik vind het fijn me in te zetten en betrokken te zijn bij wat er in Hilversum speelt. Eigenlijk vind ik dat iedere burger dat op enige wijze zou moeten doen. Zo vind ik overigens wel meer, maar streef ernaar een 'open mind' te houden en ben een sucker voor goede argumenten.

Een van mijn favoriete uitspraken is "Kijk, daar heb je een punt".

Ik kijk uit naar het mogen bijdragen aan het Stadsfonds!